

TEGENSTELLINGEN

Tegenstellingen “Een verklaring van het tegengestelde of in strijd met een andere verklaring” (Farlex dictionary)

1- Hoeveel mannen heeft David met zijn helden gedood?

- **800!**

2 Samuel 23:8 “⁸ Dit nu zijn de namen van de helden die David had: Isboeth, de Tachkemoniet, was de belangrijkste van de hoofdmannen. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer achthonderd man.”

- **300!**

1 Kronieken 11:11 “¹¹ Dit nu is het aantal van de helden die David had: Jasobam, de zoon van Hachmoni, was de belangrijkste van de dertig. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer driehonderd man.”

2- Hoeveel generaties tussen Abraham en Mozes?

- **4!**

Genesis 15:16 “¹⁶ De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.”

- **6!** Maar als je telt kom je meer dan 4.

Generatie 1: Genesis 21:3 “³ **Abraham** gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem geboort had, de naam **Izaäk**.”

Generatie 2: Genesis 25:26 “²⁶ Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthiel; daarom gaf men hem de naam **Jakob**. Izaäk was zestig jaar oud bij hun geboorte.”

Generatie 3: Genesis 35:23 “²³ De zonen van Lea: Ruben, de eerstgeborene van Jakob, en daarna Simeon, **Levi**, Juda, Issaschar en Zebulon.”

Generatie 4: Exodus 6:16 “¹⁶ Dit zijn de namen van de zonen van Levi, met hun afstammelingen: Gerson, **Kahath** en Merari. De levensjaren van Levi waren honderdzevenendertig jaar.”

Generatie 5: Exodus 6:18 “¹⁸ De zonen van Kahath: **Amram**, Jizhar, Hebron en Uzziël. De levensjaren van Kahath waren honderddrieëndertig jaar.”

Generatie 6: Exodus 6:20 “²⁰ Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw, en zij baarde hem Aäron en **Mozes**. De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar.”

3- Wie is de moeder van Abiam?

- **Maächa, de dochter van Abisalom!**

2 Koningen 15:12 “¹⁰ Hij was in Jeruzalem eenenveertig jaar aan het bewind. Zijn moeder, een dochter van Abisalom, heette Maächa.

- **Maächa, de dochter van Uriël!**

2 Kronieken 13:2 “² Zijn moeder was Maächa, de dochter van Uriël,”

4- Hoeveel kinderen had Abraham?

- **1!**

Genesis 22:2 ^{“2} *‘Roep je zoon, **je enige**, van wie je zoveel houdt, Izaäk, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’”*

Hebreeën 11:17 ^{“17} *Ondanks de belofte van een nageslacht offerde hij zijn **enige zoon**.”*

(Izaäk is nooit de enige zoon geweest, Ismaël was voor 13 jaar de zoon van Abraham voordat Izaäk geboren was.)

- **2!**

Galaten 4:22 ^{“22} *Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije.”*

Genesis 16:15 ^{“15} *Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël.”*

Genesis 21:13 ^{“13} *Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is.”*

- **8!**

Genesis 25 :1 en 2 ^{“1} *Abraham nam weer een vrouw, van wie de naam Keturah was. 2 En zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah.”*

5- Hoeveel zonen had Absalom?

- **Hij zal nooit kinderen krijgen!**

2 Samuel 18:18 ^{“18} *Absalom had het ondernomen om nog tijdens zijn leven een zuil voor zich op te laten richten in het Koningsdal. Want hij zei: Ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te houden. Hij had die zuil naar zijn eigen naam genoemd; daarom wordt die tot op deze dag ‘Hand van Absalom’ genoemd.”*

- **3 zonen!**

2 Samuel 14:27 ^{“27} *Bij Absalom werden drie zonen geboren, en een dochter van wie de naam Tamar was. Zij was een vrouw die knap was om te zien.”*

6- Wat was eerst op aarde?

- **Dier!**

Genesis 1:25 en 26 ^{“25} *God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. ²⁶ En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!”*

- **Mens!**

Genesis 2:18 en 19 ^{“18} *God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. ¹⁹ De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.”*

7- Hoe oud was Ahazia toen hij koning werd?

- **22 jaar!**
2 Koningen 8:26 “²⁶ Ahazia was tweeëntwintig jaar oud toen hij koning werd”
- **42!**
2 kronieken 22:2 “² Ahazia was tweeënveertig jaar oud toen hij koning werd”

8- Wie rooide de Enakieten uit?

- **Jozua!**
Jozua 11:21 “²¹ In die tijd kwam Jozua en roeide de Enakieten uit”
- **Kaleb!**
Jozua 15:14 “¹⁴ En Kaleb verdreef daaruit de zonen van Enak: Sesai, Ahiman en Talmai, geboren bij Enak”

9- Wanneer ging Baësa dood?

- **In 26^e jaar!**
1 koningen 16:8 “⁸ In het zesentwintigste jaar van Asa, de koning van Juda, werd Ela, de zoon van Baësa, koning over Israëel”
- **36^e jaar!**
1 kronieken 16:1 “¹ In het zesendertigste jaar van de regering van Asa trok Baësa, de koning van Israëel, op tegen Juda, en bouwde Rama uit, om niemand meer toe te laten het land uit te gaan”

10- In wiens naam moet iemand worden gedoopt?

- **In de naam van Jezus!**
Handelingen 2:38 “³⁸ En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Handelingen 8:16 “¹⁶ (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.)”

Handelingen 10:48 “⁴⁸ En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven.”

Handelingen 19:5 “⁵ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus,”

- **In de naam van drie-eenheid!**
Mattheüs 28:19 “²⁸ 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopen in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

11- Hoe groot was de kapiteel van de boot?

- **5 EL!**
Jeremia 52:22 “²² Daarop zat een kapiteel van koper. De hoogte van een kapiteel was vijf el.”
- **3 EL!**
2 Koningen 25:17 “en het kapiteel daarop was van koper. De hoogte van het kapiteel was drie el.”

12- Hoeveel talen bestonden voor de toren van Babel?

- **Een!**

Genesis 11:1 *“¹ Heel de aarde had één taal en eendere woorden.”*

Genesis 11:6 *“⁶ en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal.”*

- **Vele talen en volkeren!**

Genesis 10:5 *“⁵ Van hen stammen de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal.” (de list van de volkeren wordt tot 31 aangegeven)*

13- Hoeveel mensen waren getuigen van de hemelvaart?

- **120!**

Handelingen 1:15 *“¹⁵ En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen”*

- **500!**

1 Korintiërs 15:6 *“⁶ Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.*

14- Wanneer was de huis van God verbrand?

- **Op de 7^e dag!**

2 Koningen 25:8 en 9 *“⁸ Op de zevende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen.”*

- **Op de 10^e dag!**

Jeremia 52:12 en 13 *“¹² Daarna, in de vijfde maand, op de tiende van de maand – dat jaar was het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadrezar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, die in dienst stond van de koning van Babel, in Jeruzalem.”*

15- Zal iedereen die Jezus Heere noemt worden gered?

- **Ja!**

Handelingen 2:21 *“²¹ En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.”*

Romeinen 10:13 *“¹³ Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”*

- **Jezus zegt Nee!**

Mattheus 7:21 *“²¹ Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”*

16- Kan God alles doen?

- **Ja!**

Genesis 18:14 *“¹⁴ Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?”*

- **Nee! Er zijn dingen wat zelfs God niet kan doen.**

Rechters 1:19 *“¹⁹ En de HEERE was met Juda, zodat hij de bewoners van het Bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwapens hadden.”*

17- Wanneer ging het gordijn in de tempel schuren?

- **voor de kruisiging!**

Lukas 23:45 en 46 ^{“45} *En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.* ⁴⁶ *En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.”*

- **Na de kruising!**

Markus 15:37 en 38 ^{“37} *En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. 38 En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.”*

18- Is besnijdenis verplicht?

- **Ja!**

Genesis 17:10 tot 12 ^{“10} *Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden.* ¹¹ *U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u.* ¹² *Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort.”*

Leviticus 12:3 ^{“3} *En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden.”*

Handelingen 16:3 ^{“3} *Paulus wilde graag dat deze Timoteüs hem op zijn reis zou vergezellen en liet hem besnijden”*

- **Nee!**

Galaten 5:2 ^{“2} *Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn”*

1 Korintiërs 7:19 ^{“19} *Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God.”*

19- Wie droeg het kruis van Jezus?

- **Simon de Cyrenian!**

Mattheüs 27:32 ^{“32} *Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen.”*

Markus 15:21 ^{“21} *En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.”*

Lukas 23:26 ^{“26} *En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.”*

- **Jezus zelf!**

Johannes 19:17 ^{“17} *hij droeg zelf zijn kruis naar de plaats Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota.”*

20- Hoe laat was Jezus gekruisigd?

- **3^e uur!**

Markus 15:25 ^{“25} *En het was het derde uur en zij kruisigden Hem.”*

- **6^e uur!**

Johannes 19:14 ^{“14} *En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur”*

21- Van welke zoon van David is Jezus afkomstig?

- **Salomo!**

Mattheüs 1:6 en 7 “⁶ *Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was, ⁷ Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa;”*

- **Nathan!**

Lukas 3:31 “³¹ *de zoon van Meleas, de zoon van Maïnan, de zoon van Mattatha, de zoon van Nathan, de zoon van David”*

22- Moet je dialoog aangaan met niet gelovers van de Bijbel?

- **Nee!**

1 Johannes 1:10 “¹⁰ *Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.”*

- **Ja!**

Kolossenzen 4:5 en 6 “⁵ *Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. ⁶ Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.”*

23- Was David een zondaar?

- **Nee!**

2 Samuel 22:25 “²⁵ *Daarom gaf de HEERE mij naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid voor Zijn ogen.”*

1 Koningen 3:14 “¹⁴ *En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken.”*

- **Ja!**

2 Samuel 24:10 “¹⁰ *Maar na afloop van de volkstelling begon Davids geweten te spreken en hij zei tegen de Heer: ‘Het was erg verkeerd wat ik heb gedaan. Vergeef alstublieft mijn schuld, Heer, ik ben heel dwaas geweest.’”*

24- Waar gaat Jezus na zijn geboorte?

- **Egypte!**

Mattheüs 2:14 “¹⁴ *Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.”*

- **Galilea!**

Lukas 2:39 “³⁹ *En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.”*

25- Dronk Jezus iets op het kruis?

- **Ja!**

Johannes 19:29 en 30 “²⁹ *Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. ³⁰ Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.”*

- **Nee!**

Markus 15:23 “²³ *Ze gaven hem wijn met mirre erin, maar hij dronk er niet van.”*

26- Mag je scheiden?

- **Nooit!**

Markus 10:11 ^{“11} *En Hij zei tegen hen: Wie van zijn vrouw scheidt en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar.”*

Lukas 16:18 ^{“18} *Ieder die van zijn vrouw scheidt en met een andere trouwt, pleegt overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel.”*

- **Alleen in het geval van overspel!**

Mattheüs 5:32 ^{“32} *Maar Ik zeg u dat wie van zijn vrouw scheidt om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.”*

Mattheüs 19:9 ^{“9} *Maar Ik zeg u: Wie van zijn vrouw scheidt anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.*

- **Als het een ongelovige is wel!**

1 Korintiërs 7:15 ^{“15} *Maar als de niet-gelovige partij wil scheiden, laat hem dan scheiden. In een dergelijk geval is de christelijke partner, man of vrouw, niet gebonden. God heeft u geroepen om in vrede te leven.”*

- **Als zij de man niet bevalt!**

Deuteronomium 24:1 en 2 ^{“1} *Het volgende kan zich voordoen: Iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief, die hij bij haar vertrek aan haar meegeeft. ² Ze gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een ander.”*

27- Zal de aarde voor altijd bestaan?

- **Ja!**

Prediker 1:4 ^{“4} *Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.”*

Psalmen 104:5 ^{“5} *U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet.”*

- **Nee!**

Hebreeën 1:10 en 11 ^{“10} *En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. ¹¹ Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad,”*

28- Wie is de wijste van mensheid?

- **Salomo!** (Na hem zal er niemand meer zo wijs zijn)

1 Koningen 3:12 ^{“12} *zal ik je wens vervullen. Ik zal je (Salomo) zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.”*

- **Jezus!** (Wijzer dan Salomo)

Mattheüs 12:42 ^{“42} *De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!”*

- **Johannes de Doper!**

Mattheüs 11:11 ^{“11} *Voorwaar, Ik (Jezus) zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper”*

29- Wat mag worden gegeten?

- **Beter geen vlees!**
Romeinen 14:21 ^{“21} *Het is niet goed vlees te eten, wijn te drinken of iets anders te doen waaraan uw medegelovige aanstoot neemt.*”

- **Bepaalde dingen niet!(varken, haas, 4 potige vliegende wezens enz.)**
Deuteronomium 14:7 en 8 ^{“7} *Maar de volgende, die alleen herkauwen, of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten: de kameel, de haas en de klipdas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven; zij zijn voor u onrein.* ⁸ *Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet; het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken.*”

- Leviticus 11:2 tot 23 ^{“2} *Spreek tot de Israëlieten: Dit zijn de dieren die u eten mag van alle dieren die op de aarde zijn.* ³ *Alle dieren met gespleten hoeven, waarvan de hoef in tweeën gespleten is en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, die mag u eten...* ⁶ *de haas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die is voor u onrein;* ⁷ *het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven; de hoef is in tweeën gespleten, maar het herkauwt het gekauwde niet; dat is voor u onrein.* ⁸ *Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken; ze zijn voor u onrein...* ¹⁰ *maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en in de beken, van alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets afschuwelijks...* ¹² *Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, is voor u iets afschuwelijks...* ²⁰ *Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, zijn voor u iets afschuwelijks.*

- **Alles mag worden gegeten!**
1 Korintiërs 10:25 ^{“25} *Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten.*”

- Romeinen 14:2 ^{“2} *De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel.*”

30- Hoeveel discipels hebben Jezus gezien na zijn terugkeer van de kruis?

- **10!**
Johannes 20:24 ^{“24} *En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.*” (Judas en Thomas waren er niet, 10 blijft er over)

- **11!**
Mattheüs 28:16 en 17 ^{“16} *De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd,* ¹⁷ *En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.*”

- Markus 16:14 ^{“14} *Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.*”

- Lukas 24:33 ^{“33} *En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren*”

- **12!** (Er was geen moment dat Jezus aan se twaalf kan verschijnen, want tegen die tijd is Judas al niet meer levend)
1 Korintiërs 15:5 ^{“5} *en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf.*”

31- Wat gebeurde er met Henoch?

- **Niet dood!** (Hij liep met god en was er niet meer)

Genesis 5:24 “²⁴ *Enoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.*

- **Niet dood!** (Hij mocht de dood niet zien)

Hebreeën 11:5 “⁵ *Door het geloof werd Enoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had*”

- **Dood!**

Hebreeën 11:13 “¹³ *Deze allen (Abel, Kain, **Enoch** (v.5),...) zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen*”

32- Was Johannes de Doper de terugkeer van Elia?

- **Ja!**

Mattheüs 11:14 “¹⁴ *En als u het wilt aannemen: hij(Johannes) is Elia, die komen zou.*”

Mattheüs 17:12 en 13 “¹² *Ik (Jezus) zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden.* ¹³ *Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had*”

- **Nee!**

Johannes 1:21 “²¹ *En zij vroegen hem(Johannes): Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: Nee.*”

33- Hoeveel ruiters had David gevangen genomen?

- **700!**

2 Samuel 8:4 “⁴ *David nam zeventienhonderd wagenmenners en twintigduizend man voetvolk gevangen.*”

- **7000!**

1 Kronieken 18:4 “⁴ *David veroverde op hem duizend wagens en nam zeventigduizend ruiters en twintigduizend soldaten gevangen*”

34- Is Jezus de enige die naar hemel opgevaren is?

- **Ja!**

Johannes 3:13 “¹³ *En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.*”

- **Nee!**

2 Koningen 2:11 “¹¹ *Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.*

35- Waar is Jakobus begraven?

- **Machpela!**

Genesis 5:13 “¹³ *ze brachten hem(Jakobus) naar Kanaän en begroeven hem in de grot op de akker in Machpela,*”

- **Shechem!**

Handelingen 7:16 “¹⁶ *ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf*”

36- Heeft Mozes God gezien?

- **Nee!**

Exodus 33:20 tot 23 ^{“20} *Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven...²³ En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.”*

- **Ja!**

Deuteronomium 34:10 ^{“10} *En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de HEERE kende van aangezicht tot aangezicht,”*

Exodus 33:11 ^{“11} *De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt”*

37- Dacht Herodes dat Jezus Johannes de Doper was?

- **Ja!**

Mattheüs 14:2 ^{“2} *en hij(Herodes) zei tegen zijn knechten: Dat(Jezus) is Johannes de Doper; hij is opgewekt uit de doden, en daarom zijn die krachten werkzaam in hem.”*

Markus 6:16 ^{“16} *Maar Herodes zei, toen hij ervan hoorde: ‘Het is Johannes! Ik heb hem laten onthoofden, maar hij is opgewekt!’”*

- **Nee!**

Lukas 9:9 ^{“9} *Herodes zei: ‘Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?’ Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten.”*

38- Had Jechonja kinderen?

- **Nee!**

Jeremia 22:30 ^{“30} *Zo zegt de HEERE: Schrijf deze man in als kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn, zitten op de troon van David en weer heersen in Juda.”*

- **Ja!** (Hij is voorouder van Jezus)

Mattheüs 1:12 ^{“12} *Na de Babylonische ballingschap was Jechonja de vader van Sealtiël, Sealtiël van Zerubbabel,”*

39- De stamboom van Jezus,

(De man die geen vader had en dus geen stamboom kan hebben, krijgt 2 stambomen. Beide verschillend van elkaar in elke persoon, behalve de persoon die geen bloed verwant van Jezus was, namelijk Jozef.)

- Matteus 1:1 tot 16 ^{“1} *Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. ² Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, ³ Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, ⁴ Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, ⁵ Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai, ⁶ Isai verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, ⁷ Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, ⁸ Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, ⁹ Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, ¹⁰ Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, ¹¹ Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. ¹² Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte*

Zerubbabel, ¹³ Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, ¹⁴ Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, ¹⁵ Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, ¹⁶ Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.”

- **De andere zien we in Lukas 3:21 tot 38** “Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, ²⁴ de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Josef, ²⁵ de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, ²⁶ de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josech, de zoon van Joda, ²⁷ de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, ²⁸ de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, ²⁹ de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, ³⁰ de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Josef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, ³¹ de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, ³² de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, ³³ de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, ³⁴ de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, ³⁵ de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, ³⁶ de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, ³⁷ de zoon van Metuselach, de zoon van Henoeh, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, ³⁸ de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God.”

40- Wie volgde Jojakim op zijn troon?

- **Niemand!**
Jeremia 36:30 “³⁰ Daarom – dit zegt de HEER over koning Jojakim van Juda: Er zal geen nakomeling van hem op de troon van David zitten. Zijn lijk zal naar buiten worden gegooid, en overdag zijn blootgesteld aan de hitte en ’s nachts aan de kou.”
- **Zijn zoon Jojachin!**
2 Koningen 24:6 “⁶ Jojakim ging te ruste bij zijn vaderen, en zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats.”

41- Hoelang regeerde Joas Jeruzalem?

- **40!**
2 Koningen 12:1 “¹ In het zevende jaar van Jehu werd Joas koning en hij regeerde veertig jaar in Jeruzalem.”
- **16!**
2 Koningen 13:10 “¹⁰ In het zevenendertigste jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahaz, koning over Israël, in Samaria, en hij regeerde zestien jaar.”

42- Hoe oud was Jojachin en voor hoelang heeft hij geregeerd?

- **18 jaar oud en regeerde voor 3 maanden!**

2 Koningen 24:8 “⁸ Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde drie maanden in Jeruzalem”

- **8 jaar oud en regeerde voor 3 maanden en 10 dagen!**

2 Kronieken 36:9 “⁹ Jojachin was acht jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde drie maanden en tien dagen in Jeruzalem.”

43- In wat voor situatie bekeerde dat meisje dat Jezus genas?

- **Levend!**

Markus 5:23 “²³ en smeekte dringend: ‘Mijn dochtertje ligt op sterven. Kom alstublieft mee om haar de handen op te leggen; dan wordt ze beter en blijft in leven.’”

- **Dood!**

Mattheüs 9:18 “¹⁸ Hij viel voor Jezus op de knieën en zei: ‘Mijn dochter is net gestorven, maar als u haar de hand komt opleggen, zal ze weer leven.’”

44- Wanneer genas Jezus de blinden? En hoeveel waren er?

- **Nadat hij Jericho verlaten had, en er waren 2 blinden!**

Matteüs 20:29 en 30 “²⁹ Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. ³⁰ Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’”

- **Nadat hij Jericho verlaten had, en er was 1 blinde!**

Markus 10:46 “⁴⁶ Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.”

- **Voordat hij Jericho in kwam, en er was 1 blindel!**

Lukas 18:35 “³⁵ Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen.”

45- Hoeveel zonen had Isai?

- **8!**

1 Samuel 17:12 “¹² David nu was de zoon van die man uit Efratha, uit Bethlehem-Juda, van wie de naam Isai was en die acht zonen had.”

- **7!**

1 Kronieken 2:13 tot 15 “¹³ Isai verwekte Eliab, zijn eerstgeborene, Abinadab, de tweede, en Simea, de derde, ¹⁴ Nethaneël, de vierde, Raddai, de vijfde, ¹⁵ Ozem, de zesde, en David, de zevende.”

46- Ging Paulus na zijn visie naar Jeruzalem en bij de discipels?

- **Ja!**

Handelingen 9:26 “²⁶ Paulus kwam terug in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden.”

- **Nee!**

Galaten 1:16 en 17 “¹⁶ zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd. ¹⁷ en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus.”

47- Kan Jezus getuigen over zichzelf?

- **Nee!**

Johannes 5:31 ^{“31} *Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar.*”

- **Ja!**

Johannes 8:14 ^{“14} *Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar”*

48- Wist Jezus alles?

- **Ja!**

Kolossenzen 2:3 ^{“3} *In hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.”*

- **Nee!** (Hij wist niet wie hij genas)

Markus 5:30 ^{“30} *En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?”*

- **Nee!** (Hij weet de dag des oordeels niet)

Markus 13:32 ^{“32} *Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.”*

49- Wie is de grootvader van Jezus?

- **Jakob!**

Mattheüs 1:16 ^{“16} *Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt”*

- **Heli!**

Lukas 3:23 ^{“23} *En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli.”*

50- Hoe ging Judas dood?

- **Hij hing zichzelf op!**

Mattheüs 27:5 ^{“5} *Toen gooide Judas de zilverstukken de tempel in, hij liep weg en hing zich op.”*

- **Hij viel en ging dood!**

Handelingen 1:18 ^{“18} *Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten.”*

51- Mag het vlees die geofferd is tot afgoden worden gegeten?

- **Ja!**

1 korintiërs 10:25 en 27 ^{“25} *Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten...²⁷ En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten.”*

- **Nee!**

1 korintiërs 10:20 ^{“20} *Zeker niet! Maar wel dat de heidenen hun offers brengen aan demonen en niet aan God, en ik wil niet dat u bondgenoten wordt van die demonen.”*

52- Weet God alles?

- **Ja!**

Jeremia 23:24 “²⁴ Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou *Ik* hem niet zien? spreekt de *HEERE*. Vervul *Ik* niet de hemel en de aarde? spreekt de *HEERE*.”

- **Nee!** (Er zijn dingen wat God niet wist)

God moet op onderzoek komen, zodat hij te weten komt.

Genesis 3:8 “⁸ Bij het opsteken van de avondwind hoorden ze God, de Heer, door de tuin lopen en zij verborgen zich voor hem tussen de bomen. 9 En de *HEERE* God riep Adam en zei tegen hem: *Waar bent je?*”

Genesis 11:5 “⁵ Toen daalde de *HEERE* neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,”

Genesis 18:21 “²¹ *Ik* wil erheen gaan om te zien of die beschuldigingen werkelijk waar zijn. *Ik* wil het weten.”

53- Wat waren de laatste woorden van Jezus?

- **Eli, Eli, lama sabachtani?!**

Mattheüs 27:46 “⁴⁶ Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: *Eli, Eli, lama sabachtani?* Dat betekent: *Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?*”

- **In Uw handen beveel Ik Mijn geest!**

Lukas 23:46 “⁴⁶ En Jezus riep met luide stem en zei: *Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.*”

- **Het is volbracht!**

Johannes 19:30 “³⁰ Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: *Het is volbracht!* En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

54- Wie verwijderde de steen van tombe van Jezus?

- **Niemand, de steen was al weg!**

Markus 16:3 en 4 “³ En zij zeiden tegen elkaar: *Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf weggrollen?* ⁴ En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.”

Lukas 24:2 “² Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.”

Johannes 20:1 “¹ Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald.”

- **Een engel uit hemel heeft het verwijderd!**

Mattheüs 28:2 “² En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.”

55- Waar gaf Jezus zijn preek?

- **Op het berg!**

Mattheüs 5:1 ^{“1} *Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.*”

- **Op het plein!**

Lukas 6:17 ^{“17} *En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem*”

56- Op welke dag werd Jezus gekruisigd?

- **De dag voor Pesachmaal!**

Johannes 18:28 ^{“28} *Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal.*”

Johannes 19:14 tot 16 ^{“14} *En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur...¹⁶ Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.*”

- **De dag na Pesachmaal!**

Markus 14:12 ^{“12} *Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’*”

57- Heeft Paulus en de mensen met hem Jezus gezien of gehoord?

- **Nee!**

Handelingen 9:7 en 8 ^{“7} *En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand.* ⁸ *En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus.*”

- **Ja!**

Handelingen 22:9 ^{“9} *En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet.*”

58- Hoe wist Simon Petrus dat Jezus de Messias was?

- **God!**

Matteus 16:16 en 17 ^{“16} *Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.* ¹⁷ *En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.*”

- **Zijn broer Andreas!**

Johannes 1:40 en 41 ^{“40} *Een van de twee die gehoord hadden, was Andreas, de broer van Simon Petrus.* ⁴¹ *Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden.’*”

59- Waar komt Simon Petrus vandaan?

- **Kapernaüm!**

Markus 1:21 “²¹ En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs.”

- **Bethsaïda!**

Johannes 1:45 “⁴⁵ Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.”

60- Wat deed Jezus na zijn Doop?

- **Hij ging onmiddellijk wildernis in werd 40 dagen door de duivel verleid!**

Markus 1:12 en 13 “¹² En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in. ¹³ En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.”

- **Hij ging naar de trouwfeest!**

Johannes 2:1 “¹ En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilei; en de moeder van Jezus was daar.”

61- Heeft Jezus alle macht om alles te bepalen?

- **Ja!**

Mattheüs 28:18 “¹⁸ En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

- **Nee!**

Mattheüs 20:23 “²³ En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door Mijn Vader.”

62- Hoeveel opzichters had Salomo?

- **550!**

1 koningen 9:23 “²³ Dit waren de opzichters over hen die aangesteld waren en die over het werk van Salomo gingen, vijfhonderdvijftig man, die de leiding hadden over het volk dat het werk verrichtte.”

- **250!**

2 Kronieken 8:10 “¹⁰ uit hen waren de opzichters over hen, die aangesteld waren en die van koning Salomo waren, tweehonderdvijftig man, die de leiding hadden over het volk.”

63- Is bidden verplicht?

- **Jezus zegt Ja!**

Mattheüs 6:9 tot 15 “⁹ Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. ¹⁰ Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. ¹¹ Geef ons heden ons dagelijks brood. ¹² En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. ¹³ En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. ¹⁴ Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. ¹⁵ Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.”

- **Paulus zegt Nee!**

Romeinen 8:26 “²⁶ De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.”

64- Is de woord van God puur?

- **Ja!**

Psalmen 12:7 “⁷ De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.”

Psalmen 119:140 “¹⁴⁰ Uw woord is volkomen zuiver, uw dienaar heeft het lief.”

- **Toch zijn er woorden die niet zo puur zijn!**

(Eten van uitwerpselen en drinken van urine)

2 Koningen 18:27 “²⁷ Maar de commandant zei tegen hen: Heeft mijn heer mij alleen naar uw héér en naar ú gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij met u hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine drinken?”

(pornografische woorden)

Ezechiël 23:1 tot 21 “² Mensenkind, er waren twee vrouwen, dochters van één moeder. ³ Zij bedreven hoererie in Egypte; in hun jeugd bedreven zij al hoererie. Daar werden zij in hun borsten geknepen, daar werden hun maagdelijke tepels betast. ⁴ Hun namen waren Ohola, de oudste, en Oholiba, haar zuster. Zij werden Mij tot vrouw en zij baarden zonen en dochters. Dit waren hun namen: Samaria is Ohola en Jeruzalem Oholiba. ⁵ Ohola bedreef hoererie, hoewel zij Mij toebehoorde: zij werd verliefd op haar minnaars, op de Assyriërs, vertrouwelingen, ⁶ gekleed in blauwpurper, landvoogden en machthebbers, allen begerenswaardige jongemannen, ruiters, die op paarden reden. ⁷ Zij richtte haar hoererie op hen: op heel die keur van Assyriërs. Zij verontreinigde zich met allen op wie zij verliefd was geworden, met al hun stinkgoden. ⁸ Ook gaf zij haar hoererie met de Egyptenaren niet op. Zij hadden immers in haar jeugd met haar geslapen, zij hadden haar maagdelijke tepels betast en zij hadden hun hoererie over haar uitgestort. ⁹ Daarom gaf Ik haar in de hand van haar minnaars, in de hand van de Assyriërs, op wie zij verliefd was geworden. ¹⁰ Die hebben haar schaamte ontbloot, haar zonen en haar dochters weggenomen en haarzelf gedood met het zwaard. Zij kreeg bij de vrouwen een slechte naam, nadat men gerichten over haar had voltrokken. ¹¹ Hoewel haar zuster Oholiba dit zag, gedroeg zij zich in haar hartstocht nog verderfelijker dan zij en overtrof zij met haar hoererie de hoererie van haar zuster. ¹² Zij werd verliefd op de Assyriërs, landvoogden en machthebbers, vertrouwelingen, uitmuntend gekleed, ruiters, die op paarden reden, allen begerenswaardige jongemannen. ¹³ Ik zag hoe zij zich verontreinigd had; zij beiden gingen één en dezelfde weg. ¹⁴ Ja, zij ging nog verder met haar hoererie: toen zij in de muur ingegrifte mannen zag, afbeeldingen van Chaldeeën, getekend in rode kleuren, ¹⁵ die een gordel om hun middel droegen, met een overhangende tulband om hun hoofd, die er allen uitzagen als officieren, die leken op Babyloniërs uit Chaldea, hun geboorteland, ¹⁶ werd zij op hen verliefd, zodra zij hen met eigen ogen zag, en zij stuurde gezanten naar hen toe, naar Chaldea. ¹⁷ De Babyloniërs kwamen bij haar om het liefdesbed met haar te delen, en zij verontreinigden haar met hun hoererie. Nadat zij zich echter met hen verontreinigd had, rukte haar ziel zich van hen los. ¹⁸ Toen zij openlijk haar hoererie pleegde en haar schaamte ontblootte, rukte Mijn ziel zich van haar los, zoals Mijn ziel zich losgerukt had van haar zuster. ¹⁹ Zij vermeerderde haar hoererie door te denken aan de dagen van haar jeugd, toen zij in het land Egypte hoererie bedreef. ²⁰ Zij werd verliefd op die wellustelingen, van wie het vlees is als het vlees van ezels en van wie de drift is als de drift van hengsten. ²¹ Zo verlangde u sterk terug naar het schandelijk gedrag van uw jeugd, toen die van Egypte uw tepels betastten vanwege uw jeugdige borsten.

Habakuk 2:16 “¹⁶ U bent eerder met schande verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat uw voorhuid zien.”

Maleachi 2:3 “³ Ik zal je kinderen treffen; ik zal het vuil van de offerdieren in je gezicht gooien en je zult naar de mestvaalt geslept worden”

65- Was Rechab gered door geloof of daad?

- **Geloof!**

Hebreeën 11:31 ^{“31} *Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.*”

- **Daad!**

Jacobus 2:25 ^{“25} *En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?”*

66- Krijg je verlossing om in Jezus als losgeld te geloven!

- **Ja!**

1 Timotheüs 2:6 ^{“6} *Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.*

- **Nee!**

Ezechiël 18:20 ^{“20} *De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.*”

67- Komt God tot inkeer?

- **Nee!**

Numeri 23:19 ^{“19} *God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.*”

Ezechiël 24:14 ^{“14} *Ik, de HEERE, heb gesproken: het komt en Ik doe het. Ik zal het niet nalaten, Ik zal niet ontzien en Ik zal ook geen berouw hebben. Overeenkomstig uw wegen en overeenkomstig uw daden zullen zij u oordelen, spreekt de Heere.*”

- **Ja!**

Genesis 6:6 ^{“6} *Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.*”

Exodus 32:14 ^{“14} *Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.*”

1 Samuel 15:35 ^{“35} *De HEERE had er berouw over dat Hij Saul tot koning over Israël aangesteld had.*”

68- Moet Sabbat worden gehouden?

- **Ja!**

Exodus 31:14 ^{“14} *Neem de sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden; ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden.*”

Exodus 20:8 ^{“8} *Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.*” (Dit is de vierde geboden.)

- **Nee!** Zegt Paulus.

Kolossenzen 2:16 ^{“16} *Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.*

69- Scholden de criminelen (op het kruis) beide Jezus uit?

- **Ja!**

Markus 15:32 “³² Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem.”

Mattheüs 27:44 “⁴⁴ Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.”

- **Nee!**

Lukas 23:39 en 40 “³⁹ En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. ⁴⁰ Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?”

70- Hebben de Samaritanen Jezus ontvangen?

- **Nee!**

Lukas 9:52 en 53 “⁵² En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen. ⁵³ Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was.”

- **Ja!**

Johannes 4:39 en 40 “³⁹ En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. ⁴⁰ Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen.”

71- Moeten de evangeliën naar elke volk worden gebracht?

- **Ja!**

Mattheüs 28:19 “¹⁹ Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Markus 16:15 “¹⁵ En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.”

- **Nee!**

Mattheüs 10:5 en 6 “⁵ Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebod hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, ⁶ maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.”

Mattheüs 15:24 “²⁴ Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.”

(De evangeliën mag niet in Asia worden gesproken)

Handelingen 16:6 “⁶ En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken.”

72- Wie was de eerste zoon van Samuel?

- **Joel!**

1 Samuel 8:2 “² De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia; zij waren richters in Berseba.”

- **Vashni!**

1 Kronieken 6:28 “²⁸ De zonen van Samuel waren zijn eerstgeborene Vasni, daarna Abia.”

73- Hoe ging Saul dood?

- **Zelfmoord!**

1 Samuel 31:4 ⁴ *Toen zei Saul tegen zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee. Anders komen deze onbesnedenen, doorsteken zij mij en drijven zij de spot met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij was zeer bevreesd. Toen nam Saul het zwaard en liet zich erin vallen.*”

1 Kronieken 10:4 ⁴ *Toen zei Saul tegen zijn wapendrager: Trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee. Anders komen deze onbesnedenen en drijven zij de spot met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij was zeer bevreesd. Toen nam Saul het zwaard en liet zich erin vallen.*”

- **Door Amalekite!**

2 Samuel 1:8 en 9 ⁸ *en Saul vroeg: “Wie ben jij?” “Ik ben een Amalekiet,” zei ik, ⁹ en toen zei hij: “Kom hier en geef me de genadestoot. Want ik leef nog wel, maar de dood heeft mij al in zijn greep.”*

- **Door de Filistijnen!**

2 Samuel 21:12 ¹² *Toen ging David bij de burgers van Jabes in Gilead de beenderen van Saul en de beenderen van diens zoon Jonathan halen. Zij hadden die weggenomen van het plein in Beth-San, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen, op de dag dat de Filistijnen Saul gedood hadden op de Gilboa.*”

74- Wat gebeurt er met de familie van Saul?

- **Alle pleegden zelfmoord!**

1 Kronieken 10:5 en 6 ⁵ *Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen en stierf hij. ⁶ Zo stierven Saul, zijn drie zonen en heel zijn huis; tegelijk stierven zij.*”

- **Ze zijn geofferd aan God door David!**

2 Samuel 21:1 tot 14 ⁹ *En David gaf de zonen van Saul in de hand van de Gibeonieten, die hen op de berg ophingen, voor het aangezicht van de HEERE. Zo kwamen die zeven tegelijk om. Zij werden gedood in de eerste dagen van de oogst, aan het begin van de gersteoogst. ¹⁰ Toen nam Rizpa, de dochter van Aja, een rouwgewaad en spreidde dat voor zich uit op de rots. Zij bleef daar vanaf het begin van de oogst totdat er water van de hemel op hen neerviel. Overdag liet zij de vogels in de lucht niet op hen neerstrijken, en 's nachts de dieren van het veld niet. ¹¹ David werd verteld wat Rizpa, de dochter van Aja, de bijvrouw van Saul, gedaan had. ¹² Toen ging David bij de burgers van Jabes in Gilead de beenderen van Saul en de beenderen van diens zoon Jonathan halen. Zij hadden die weggenomen van het plein in Beth-San, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen, op de dag dat de Filistijnen Saul gedood hadden op de Gilboa. ¹³ Hij bracht vandaar de beenderen van Saul en de beenderen van diens zoon Jonathan mee. Ook verzamelden zij de beenderen van hen die opgehangen waren. ¹⁴ Zij begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin in Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. En daarna liet God Zich verbidden ten gunste van het land.*

75- Wanneer nam de duivel bezit van Judas?

- **Voor de laatste maaltijd!**

Lukas 22:3 en 7 ³ *Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf... ⁷ De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten.*”

- **Na de laatste maaltijd!**

Johannes 13:26 en 27 ²⁶ *Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. ²⁷ Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’”*

76- Is alle schrift geïnspireerd door God?

- **Ja!**

2 Timotheüs 3:16 ^{“16} *Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,”*

- **Nee!**

1 Korintiërs 7:12 en 25 ^{“12} **Verder geef ik zelf (Paulus) nog – niet de Heer – het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden...²⁵ Voor de ongetrouwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus **ik geef mijn eigen mening**, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is.”**

77- Kan God worden gezien?

- **Nee!**

Exodus 33:20 ^{“20} *...want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.”*

Johannes 1:18 ^{“18} *Niemand heeft ooit God gezien...”*

1 Timotheüs 6:16 ^{“16} *...Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien”*

- **Ja!**

Genesis 32:30 ^{“30} *En Jakob gaf die plaats de naam Peniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.”*

Exodus 33:11 ^{“11} *De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt”*

78- Wie bracht Jozef naar Egypte?

- **De Midjanieten!**

Genesis 37:36 ^{“36} *De Midjanieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht.”*

- **De Ismaëlieten!**

Genesis 37:28 ^{” 28} *Toen kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, haalden ze Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig zilverstukken. De Ismaëlieten namen hem mee naar Egypte.*

Genesis 39:1 ^{“1} *Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte, en daar was hij gekocht door Potifar”*

79- Wat heeft Judas met 30 zilver stukjes gedaan?

- **Hij kocht stukje land ermee!**

Handelingen 1:18 ^{“18} *Van de beloning voor zijn schanddaad kocht hij een stuk grond...”*

- **Hij gooide het in de tempel!**

Mattheüs 27:5 ^{“5} *Toen smeed hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich.”*

80- Hoeveel ruiters greep David van Zobah?

- **1700!**

2 Samuel 8:4 ^{“4} *David nam zeventienhonderd wagenmenners en twintigduizend man voetvolk gevangen.”*

- **7000!**

1 Kronieken 18:4 ^{“4} *David nam zevenduizend wagenmenners en twintigduizend man voetvolk gevangen”*

81- Zei Jezus dat hij de tempel zou vernietigen?

- **Nee!** (Het was een valse beschuldiging)

Markus 14:57 tot 59 “⁵⁷ Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: ⁵⁸ ‘We hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”’ ⁵⁹ En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend.”

Mattheüs 26:59 “⁵⁹ De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen, ⁶⁰ maar ze vonden er geen, hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee ⁶¹ die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”’

- **Ja!**

Johannes 2:19 “¹⁹ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’”

82- Hoe reageerde Jezus tegenover Pilatus?

- **Hij zweeg!**

Mattheüs 27:12 en 14 “¹² En toen Hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. ¹³ Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen U getuigen? ¹⁴ Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde.”

Markus 15:3 tot 5 “³ De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. ⁴ Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ ⁵ Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus.”

- **Hij zweeg niet en verdedigde zich tegen de beschuldigingen!**

Johannes 18:33 tot 38 “³³ Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden? ³⁴ Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd? ³⁵ Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan? ³⁶ Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. ³⁷ Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. ³⁸ Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem.”

83- Na het kruis, waar moesten de discipels heen van Jezus?

- **Galilei!**

Mattheüs 28:10 “¹⁰ Hij zei: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.’”

Markus 16:7 “⁷ Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilei; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.”

- **Jeruzalem!**

Lukas 24:49 “⁴⁹ Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.”

84- Wat gaf de soldaat aan Jezus te drinken op het kruis?

- **Wijn en gal!**

Mattheüs 27:34 “³⁴ gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij die niet drinken.”

- **Wijn en Mirre!**
Markus 15:23 “²³ En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.”
- **Zure Wijn!**
Lukas 23:36 “³⁶ En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn”
- **Zure wijn en Hysopstengel!**
Johannes 19:29 “²⁹ Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond.”

85- Hoeveel vrouwen kwamen naar de tombe van Jezus? En wie waren het?

- **1! Maria Magdalena!**
Johannes 20:1 “¹ En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was.
- **2! Maria Magdalena en de andere Maria!**
Mattheüs 28:1 “¹ Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.”
- **3! Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome!**
Markus 16:1 “¹ Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.”
- **4! Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen!**
Lukas 24:10 “¹⁰ De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden.”

86- Zou Jezus de troon van David erven?

- **Ja!**
Lukas 1:32 “³² Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.”
- **Nee!**
Mattheüs 1:12 “¹² Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, Sealthiël verwekte Zerubbabel;”. En Jechonia in 1 Kronieken 3:16 wordt door de Heere vervloekt en zijn nageslacht zal nooit op de troon van David zitten. En Jezus is een nakomeling van hem.

87- Preekte Jezus in het geheim?

- **Nee!**
Johannes 18:20 “²⁰ Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het geheim gesproken.”
- **Ja!**
Mattheüs 13:10 “¹¹ Hij antwoordde hun: ‘Omdat God jullie heeft willen inwijden in de geheimen van het hemelse koninkrijk, maar hen niet.

88- Wie is de losprijs?

- **Zoon des mens voor de zondaar!**

Markus 10:45 *“⁴⁵ Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.”*

1 Timotheüs 2:6 *“⁶ Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.”*

- **De zondaar voor de zondeloos!**

Spreuken 21:18 *“¹⁸ Een goddeloze is losgeld voor de rechtvaardige, en de trouweloze komt in de plaats van de oprechten.”*

89- Wat was de naam van tekst verzamelaar die Jezus meenam?

- **Mattheüs!**

Mattheüs 9:9 *“⁹ Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Mattheüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem.”*

- **Levi!**

Markus 2:14 *“¹⁴ En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.”*

Lukas 5:27 *“²⁷ En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij!”*

90- Was Lot rechtvaardig bij God?

- **Ja!**

2 Petrus 2:7 en 8 *“⁷ Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. ⁸ Deze rechtvaardige woonde te midden van hen, en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God noch gebod stoorden.”*

- **Nee!**

Genesis 19:30 tot 36 *“³⁰ En Lot vertrok uit Zoar en ging met zijn twee dochters in het bergland wonen, want hij was bevreesd om in Zoar te blijven wonen. Hij woonde in een grot, samen met zijn twee dochters... ³³ Zij gaven die nacht hun vader wijn te drinken. De eerstgeborene kwam en sliep met haar vader... ³⁴ En het gebeurde de volgende dag dat de eerstgeborene tegen de jongste zei: Zie, ik heb de afgelopen nacht met mijn vader geslapen; laten we hem ook vannacht wijn te drinken geven. Kom, slaap met hem... ³⁵ Zij gaven hun vader ook die nacht wijn te drinken en de jongste stond op en sliep met hem... ³⁶ Zo werden de twee dochters van Lot zwanger van hun vader.”*

91- Wat was de leeftijdsgrens die God aan mens gaf?

- **120!**

Genesis 6:3 *“³ Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.”*

- **Toch zijn er veel mensen die hierna vele jaren ouder werden dan 120!**

Genesis 11:12 tot 22 *“¹¹ Na de geboorte van Arpachsad leefde Sem nog 500 jaar. Hij verwekte zonen en dochters... ¹³ Na de geboorte van Selach leefde Arpachsad nog 403 jaar... ¹⁵ Na de geboorte van Eber leefde Selach nog 403 jaar... ¹⁷ Na de geboorte van Peleg leefde Eber nog 430 jaar. Hij verwekte zonen en dochters... ¹⁹ Na de geboorte van Reü leefde Peleg nog 209 jaar. ... ²¹ Na de geboorte van Serug leefde Reü nog 207 jaar. Hij verwekte zonen en dochters... ²³ Na de geboorte van Nachor leefde Serug nog 200 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.”*

92- Wanneer kochten de vrouwen kruiden om op lichaam van Jezus te leggen?

- **Na de sabbat!**

Markus 16:1 ^{“1} *Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.”*

- **Voor de sabbat!**

Lukas 23:56 ^{“56} *Toen keerden ze naar huis terug en maakten kruiden en balsems klaar. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.”*

93- Kan mens zondeloos zijn?

- **Nee!**

Prediker 7:20 ^{“20} *Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goed doet en niet zondigt.”*

- **Ja!**

1 Petrus 2:22 ^{“22} *die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.”*

94- Komt redding door werk of geloof?

- **Door werk!**

Romeinen 2:13 ^{“13} *Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft.”*

Jacobus 1:22 ^{“22} *En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”*

Mattheüs 5:20 ^{“20} *Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”*

Mattheüs 16:27 ^{“27} *Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.”*

- **Niet door werk maar door geloof!**

Galaten 2:16 ^{“16} *Toch weten we, dat een mens niet van schuld wordt vrijgesproken door zich te houden aan de wet, maar door te geloven in Christus Jezus.”*

Romeinen 3:28 ^{“28} *Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.”*

95- Is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn daad?

- **Nee!**

Efeziërs 2:8 en 9 ^{“8} *Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; ⁹ niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”*

- **Ja!**

Ezechiël 18:20 ^{“20} *De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.”*

Galaten 6:5 ^{“5} *Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.”*

96- Wie doodde Goliath?

- **David!**

1 Samuel 17:50 ^{“50} *Zo overwon David de Filistijn(Goliath) met een slinger en met een steen, hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand.”*

- **Elhanan!**

2 Samuel 21:19 ^{“19} *Tijdens een andere veldslag tegen de Filistijnen, opnieuw bij Gob, werd Goliath uit Gat gedood door Elchanan, de zoon van Jari, uit Bethlehem”*

97- Heeft God de naam Heere aan Abraham bekend gemaakt?

- **Ja!**

Genesis 6:14 ^{“14} *En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.”*

- **Nee!**

Exodus 6:3 ^{“2} *Ik ben aan Abraham, Izaäk en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.”*

98- Hoe reageerden de discipels toen Jezus naar hun toe liep in de boot?

- **Ze waren verbijsterd, maar begrepen er niets van!**

Markus 6:51 en 52 ^{“51} *En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen; en zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich, 52 want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was.”*

- **Ze vielen op hun knieën, maar ze begrepen het en noemen Jezus de zoon van God!**

Mattheüs 14:33 ^{“33} *De leerlingen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden: ‘Werkelijk, u bent de Zoon van God.’”*

99- Had Jezus iemand onder zijn desiples iemand kwijt geraakt?

- **Niemand!**

Johannes 18:9 *“...Ik heb geen enkele verloren van die u mij hebt gegeven.”*

- **Een!**

Johannes 17:12 *“Terwijl ik bij hen was, heb ik ze in Uw Naam bewaar, die Gij mij gegeven hebt; en ik bewaakte over hen en niet een van hen is verloren gegaan, maar de zoon des verderfs.”*

Auteur: Alireza Namayandegi

